

## *Nieuwsbrief Centrum de Windstreek*

Stil is de Windstreek het nieuwe jaar in gegaan. Nuja, niet helemáál stil. De afgelopen tijd zijn er zeker wel mensen geweest die enthousiast zijn over de Windstreek. Het is fijn om te horen dat men het een goed idee/plan vindt dat perspectief heeft en dat het mooi zou zijn als er zoiets als de Windstreek een bestaan kan krijgen.

Maar om zo een project op en van de grond te krijgen is er, behalve enthousiasme en goede wil, ook daadkracht nodig, mensen die ervoor willen gaan. Deze draag en daadkracht is er nu (nog) te weinig om volgende stappen te nemen.



Bovenstaande neemt niet weg dat ik ondertussen verder ben gegaan. Het advies wat we de afgelopen jaren een paar keer kregen was: begin klein. Het beeld wat daarbij geschetst werd was een landbouwbedrijf opzetten en dan vervolgens met een klein clubje kinderen op te starten. Voor mij voelt dit echter als een 'nog een keer dezelfde route'. In mijn leven heb ik immers al een keer een landbouwbedrijf opgezet, met alles erop en eraan en ik heb geen zin om dat nog een keer te doen. (Wel als meewerkende/adviseur ofzo hoor! Maar niet als ondernemer/boer).

Ik ben dus het idee van 'klein beginnen' anders in gaan vullen. Ik heb ons ideeëngoed vertaald naar een praktische werkvorm. In deze werkvorm is het kind uitgangspunt, er wordt naar het kind zelf gekeken en vervolgens naar de vaardigheden die het kind nodig heeft, de kwaliteiten die het kan ontwikkelen. Mijn paarden zijn in deze het middel voor de kinderen om vaardigheden te leren en kwaliteiten eigen te maken. Meer hierover is te vinden op mijn website: [www.irenekuyters.com](http://www.irenekuyters.com). De rol die de paarden nu bij mij vervullen zou in de Windstreek vertegenwoordigd zijn door de B.D landbouw.

Ik hoop dat het er nog van komt om deze werkvorm verder te ontwikkelen in De Windstreek, zo niet dan is het wat mij betreft ook goed. Want wat ik wilde was een andere vorm van onderwijs ontwikkelen, één waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. De werkvorm die ik nu ontwikkeld heb kan, zo gewenst, hiervoor dienen en biedt een ingang om naar ander, toekomstgericht onderwijs te komen.

Vooralsnog staat de Windstreek dus stil omdat er op dit moment te weinig draagkracht is. We gaan zien wat het nieuwe jaar brengt!

Hartelijke groet,

Irene Kuyters